



## HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

### 27.10.2014 Pazartesi

08:50 Fen Bilimleri 1. yaz. (4,5,6,7,8. snf.)

10:00 Hijyen Semineri – Liv Hospital - Funda Çalışkan (Ana,1,2.snf)

15:50 Çocuk Sanat Atölyesi

15:50 Piyano Okulu / Basketbol Okulu

15:50 TEOG Destek Prg. (8. snf)

### 28.10.2014 Salı

10:00 Yüzme (Anasınıfı)

12:00 Yarım Gün Eğitim Uyg.

### 29.10.2014 Çarşamba



10:30 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni

### 30.10.2014 Perşembe

08:50 Sos. Bil. 1. ya. (4,5,6,7,8. s.)

10:00 Okul Deneme snv.(8. snf.)

14:10 Okul Meclis Seçimi (Tüm sınıflar)

11:30 Tenis (Anaokulu)

12:30 Sadberk Hn. Mü. (4. snf)

15:50 İngilizce Destek Prg.

16:00 Randevulu Veli topl. (8.snf)

### 31.10.2014 Cuma

08:50 Cito Uyg. 3 (Anaokulu)

10:00 Üsküdar Amerikan Lisesi motivasyon gez.-8.snf

10:00 Sabancı Mü. Joan Miro (3.s)

15:50 Satranç Okulu / Piyano Okulu

16:00 Randevulu Veli topl. (8.snf)

20:00 Veli katılımı kültür etkinliği

Piyanist Lang Lang konseri

Zorlu PSM Center (3,4,5,6,7,8. )

### 01.11.2014 Cumartesi

09:00 5,6, 7.sınıflar TEOG destek prog (Sosyal-Fen-İng)

09:00 Randevulu Veli Toplantısı (1.sınıf)

## ATATÜRK CUMHURİYET VE BİZ

Atatürk, bizim kuruluşumuz, kurtuluşumuz ve çağdaşlaşmamızdır. Avrupa için rönesans ne ise bizim için de Atatürk odur. Kalkınmamızın, aydınlanmamızın adidir Atatürk.

57 yıllık ömrünün tamamını, yurduna ve ulusuna adayan büyük bir komutan ve devlet adamıdır. Atatürk, düşünen kafa, duyan gönül, yapan bir eylem adamıdır. İnsanlar, yaşam yolunda ilerlerken kendi geleceğini dokurlar. Atatürk hem kendi geleceğini, hem de ulusumuzun geleceğini dokumuştur, Samsun'da başlayan, İzmir'de biten tehlikeli yolculuğunda.



Samsun'da 1919'larda bir gemi zor dururken, karaya tutunamazken, bugün Samsun, Karadeniz'in en büyük limanıdır. İşte Atatürk düşüncesi budur.

Ülkesini ve ulusunu kalkındırabilmiştir. Atatürk, dünya ulusları içerisinde, seçkin, üzerinde düşünülen insan demektir. Atatürk için 7.500 civarında çeşitli dillerde kitap basılmıştır. Her geçen gün biraz daha anlaşılabilir insanlığa mal olmuştur. Atatürk, insanlığın hepsini bir vücut ve her ulusu bu vücudun bir uzvu

sayar. "İnsanların tümünün mutluluğu açlığın ve baskının yerine geçmelidir." "Dünya vatandaşları kinden, hasetten ve açgözlülüğünden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir." der Karşılaştığı sorunlar, ürettiği çözümler ve ulaştığı başarılarla bir destan kahramanıdır. "Yurtta barış, cihanda barış." vecizesiyle insanlığın temel yasası olmuştur.

O'nu gittikçe daha iyi anlıyor ve O'na gittikçe daha çok bağlanıyoruz.

Bugün dünyanın, bölgemizin ve ülkemizin karşı karşıya olduğu siyasi, ekonomik, felsefi sorunlar Atatürk'ün ön görüşü ile bu yüzyılın başarılarında tespit edilmiş ve çözümleri Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinde kendine yer bulmuştur.

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir" sözü buna en güzel örnektir. Atatürk bu sözü ile bilime verdiği önemi vurguluyor, bilimin tek yol gösterici olduğunun altını çiziyor.

Atatürk, yaptıklarıyla biten değil, yapacaklarımızla başlayan bir sonsuz ışıklı yoldur. Bu yolda koşar adımlarla, çağdaş uygarlık yarışında ipleri göğüslememiz dileğiyle...

**Fatma KARABULUT**  
**Türkçe Öğretmeni**



## HAYVANLAR: DÜNYAMIZI PAYLAŞTIĞIMIZ EN YAKIN DOSTLARIMIZ

**B**iz insanlar uzun süre kendimizi diğer canlılardan üstün sandık. Bu üstünlüğü zaman zaman diğer canlılara gösterdiğimiz saygıyı korumayarak sürdürdük. Oysa bu gün anlıyoruz ki insan canlılar içinde pek de düşündüğümüz kadar üst sıralarda yer almıyor. Örneğin dünyamızı bugün uzaylılar uzaktan gözlemliyorsa dünyanın sahibinin yaşam piramidinin en üstünde yer alan



bu yalnızca kötü bir komşu olmamızın göstermekle kalmayacak, türlerin azalmasına, gelecekte doğal dengenin bozulmasına ve dünyanın yaşanmaz bir yer olmasına neden olacaktır. Doğa bize ne kadar cömert. Sanırım bunu biz yetişkinlerden çok çocuklarımız farkına varıyor. Tüm canlılara karşı sonsuz bir sevgi besliyorlar. Gözlerindeki parlıltıyı siz de görüyorsunuz değil mi? Ne denli

bakteriler ve mantarlar olduğunu düşünecektir. Hatta popülasyon olarak böcekler dahi bizden çok daha güçlü bilimsel olarak. Doğanın kanunları

işlediğinde insanoğlu aslında dünyayı diğer canlılarla ortak paylaşan bir tür. Doğaya ve dünyamızı paylaştığımız dostlarımıza daha saygılı davranmalıyız. Eğer bunu yapmazsak

heyecanlılar, yaşadıkları dünya için bir şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Bu varoluştan gelen özel bir duygu, bu duyguyu besleyelim.

### YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞİNİN KARİKATÜR ATÖLYESİNDEYDİK



**H**eyecanla İbrahim Tapa'nın atölyesine doğru yola çıktık. O bir İstanbul aşığı, O yaşayan bir kahraman. Bizi çok seviyor defalarca çeşitli mekanlarda atölye çalışmalarına davet etti, okulumuza geldi. Bize dünyaya biraz da mizah penceresinden bakmanın yollarını öğretiyor. Biz dünden hazırız gülmeye ve güldürmeye. İş içindeki mizahı dışa vurmaya gelince ciddi kuralları var. Eline her kalem alan, önünde kağıt bulan çizemez ama biz hepimiz başardık. Nasıl mı? Eğer İbrahim Tapa gibi bir üstad size karikatür çizmenin sırlarını verirse siz de çizebilirsiniz. Hepimiz farklı konulara eğildik, kimimiz hayvanları konuştu, kimimiz eşyaları. Kimimiz ise Duru Bayır gibi Sn. Tapa'yi.. Harika bir gündü eskilerin dediği gibi hem güldük hem düşündük. Çizdiğimiz karikatürler ile birlikte okulun yolunu tutarken serviste çizdiğimiz karikatürleri birbirimize gösteriyorduk.

### DENİZ ALTINDA 20.000 FERSAH NATULIUS NEREDE?



**D**ünyayı dolaşmak, keşfetmek herkesin hayalidir. Asya'nın yüksek dağlarından, Afrika'nın uzun bozkırlarına, çöllerine, Amazon ormanından, Nil Nehri'ne hatta Atlantik Okyanusu'nun tabanına kadar. Florya'da Turkoza'ya yolunuz düşerse siz de mutlaka gezin. Özellikle su altı dünyasına odaklanmış park. Su altı yaşamını titizlikle hazırlanmış, doğala çok yakın ortamda gözlemleyebilirsiniz. Karadeniz'deki hamsiden, Akdeniz'de çarşaf gibi uzanan vatozlara, Okyanus'un derin sularındaki dev köpek balıklarından, tatlı suda yaşayan yırtıcı piranalara kadar her türden canlıya rastlamak mümkün. O denli yakınsınız ki vahşi yaşama bazen aranız yalnız 2 cm'lik bir cam kalıyor, bazen karşınıza dikilip göz göze geliyorsunuz. Bir buçuk saati bulan eşsiz deneyim sırasında balık adamların köpek balıklarını elleri ile beslediklerini gördüğümüz zaman sanırım gezinin en heyecanlı anıydı.