



GÜNLÜĞÜ

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

28.05.2012 Pazartesi

15:50 8.sınıf.SBS(Fen/Sos/Tr/M)
15:50 Piyano Okulu
15:50 Basketbol Okulu

29.05.2012 Salı

09:00 Okul Deneme-6- 6,7,8 sn.
10:30 Yüzme (2.5.sınıflar)
15:50 Lego Mindstorm Robotik
15:50 Dans Okulu
15:50 Piyano Okulu

30.05.2012 Çarşamba

10:30 Yüzme (1.sınıf)
12:30 Tenis (Anasınıfı)
15:50 8 sınıflar SBS kursu
 (Türkçe/Matematik/Fen/Sos.)
15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl.

31.05.2012 Perşembe

15:50 İngilizce Kursu (4,5,6,7,8)
15:50 Basketbol Okulu

02.06.2012 Cumartesi

09:00 6 ve 7.sınıflar SBS (Tur/Mat)
Cambridge University Exams
(3,4,5,6,7. Sınıflar)

HAFTANIN SÖZÜ

Bu dünyaya ne yapmaya geldiğimi sorarsanız.. Cevabım şu olacak:Hayatımı yüksek sesle yaşamak için buradayım.

Emile Zola

Tebrikler !

Okulumuz 7. sınıf öğrencilerinden Nehir Gürdil Türkiye genelinde yapılan ÖZ-DE-BİR SBS deneme sınavında 500 tam puan alarak 12.822 öğrenci arasında 1. olmuştur. Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz.



SEVGİLİ ATAMIZ

Doğum günün olarak da, bazıları tarafından algılanan 19 Mayıs 1919 dan, gençliğe " bayram" olarak uygun bulduğun, her 19 Mayıs için biz de sana hitap edersek: Ey Atatürk! Birinci vazifem, Türk İstiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetimin ve istikbalimin yegâne temeli budur. Bu temel benim, en kıymetli hazinemdir. İstikbalde dahi, beni bu hazinenden, mahrum etmek isteyecek, dâhili ve harici bedhahlarım olacaktır.



Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersem, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağım vaziyetin imkân ve şerait; çok namüsaid bir mahiyette tezahür edebilir.

İstiklal ve cumhuriyetime kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali

görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bitap düşebilir.

Ey Türk milletinin Ata'sı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifem; Türk İstiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğum kudret, damarlarımdaki asil kanda mevcuttur!

Rahat ve nur içinde yat; çünkü sana söz veriyorum.

TÜRK GENÇLİĞİ



Atam; vatanın savunulmasında birbirimize kenetlenmenin ihmali yoktur. Ayrıca 29 Ekim 1933'te millete sunduğun "10. Yıl Nutkunda" bizden istediğin ve milletin tümüne hitap ettiğinde amaç olarak: " Milli kültürünü muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmayı" saptamasını, bir dilek gibi belirttiğinden hepimiz her yaş, her yurttaş, hep birlikte, ürünlerimizle, bu hedefe uygun bir biçimde çalışacağımıza da inanarak söz veriyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin teminatı olarak gördüğü vatani emanet ettiği çocuklar ve gençler, sizlere miras bıraktığı vizyon ve ilkeler ile ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak başlıca hedefinizdir.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan bu vizyon 23 Nisan 1923'te Meclisin açılması ile kurumsallaşmış 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesi ile özümsemiştir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün mecliste okuyarak, milletine yazılı bir eser olarak bıraktığı Nutuk'tan bir alıntı ile sözlerime son vermek istiyorum.

"Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak tam istiklâle sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun istiklâlden yoksun millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez.

Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını kabul etmek insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de bu seviyesizliğe düşmemiş olanların, isteyerek başına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez.

Halbuki Türk'ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir!...

O halde, ya istiklal ya ölüm! "

Bilge ÖCAL
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

ÇİKOLATADAN MASALLAR



Evvel zaman içinde kalbur saman içinde pireler berber, develer tellâl iken ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallarken. "Bir varmış bir yokmuş" diye başlayan bir gün yaşadık Pelit Çikolata Fabrikasında. Çikolatadan hayal kahramanlarının yer aldığı bir dünya kurmuşlar, hatta hareket edip konuşanlar bile var. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'den, Bremen Mızıkacı'larına kadar bütün masal kahramanları bir arada. Ayrıca Boğaz Köprüsü, Kız Kulesi gibi güzel şehrimizin en önemli yapıları da yine çikolatadan yapılmış. İnanması güç ama çikolatadan çok büyük bir Osmanlı çeşmesi bile var. Hem bu çeşmelerden sıcak çikolata akıyor. Gezimizin diğer bölümünde ise afiyetle yediğimiz çikolataların üretim ve paketlenme aşamasını gördük. Dev makinelerden çikolata şelaleleri akıyor, sonra büyük kazanlarda göl oluşturuyordu. Ardından uzun tünellere giriyor gözden kayboluyordu. Başta da söylediğim gibi gerçekten masal gibi bir gündü, bitmesini hiç birimiz istemedik.

TAŞIT TANIMA ÇALIŞMASI VE İSTANBUL BOĞAZI



Öğrencilerimizle taşıt tanıma çalışması kapsamında Bebek iskelesi'nden hareket eden teknemizle İstanbul Boğazı'nın tüm güzelliklerini yakından gördük Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı, Boğaz Köprüsü, İstanbul Boğazı kıyısında yer alan Yalılar ve Saraylar bunlardan sadece bazılarıydı. Ayrıca öğrencilerimiz tekneye nasıl güvenli inip bineceklerini ve yolculuk yapacaklarını da öğrendiler. Taşıt tanıma çalışması kapsamında yaptığımız bu mini İstanbul gezisi teknemizin iskeleye yanaşması ile son buldu. Ardından servislerimize binerek okulumuza geldik.