



# GÜNLÜĞÜ

## BU HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

### 22.11.2010 Pazartesi

**10:40** Kek-Sat Toplum Hiz.Des.7.sın  
**16:00** Matematik-Türkçe SBS -8.Sın  
**16:00** Piyano Okulu  
**16:00** Basket Okulu

### 23.11.2010 Salı

**10:30** Yüzme (3-5. sınıflar)  
**13:30** Çağaloğlu Anad.Lisesi Okul Tanıtımı (8.sınıflar)  
**16:00** Lego Mindstorms Robotik  
**16:00** Piyano Okulu

### 24.11.2010 Çarşamba

**10:30** Yüzme(1.sınıf)  
**12:30** Tenis (Anasınıfı)  
**13:00** TED Dağcılık Spor Tanıtımı (6,7,8.sınıflar)  
**16:00** Fen ve Tek.-Sos.Bil. SBS Kursu (8.Sınıf)  
**16:00** Basketbol Okulu

### 25.11.2010 Perşembe

**10:00** Şişli Atatürkevi Gezisi (1.sınıf)  
**16:00** Lego Mindst.Robotik Klübü  
**16:00** Basketbol Okulu+İng.Kursu  
**16:00** Randevulu 8.sın.veli toplan.

### 26.11.2010 Cuma

**10:00** Rahmi Koç Müzesi Atölye Çalışması (6,7,8.sınıflar)  
**14:20** Din Kültürü 1.Sınav (4,5.sın.)  
**15:30** Arakarne Dağıtımı  
**16:00** Piyano Okulu

### 27.11.2010 Cumartesi

**09:00** Sosyal-Fen ve Teknoloji SBS Kursu (6,7.Sınıf)  
**11:30** Buz Pateni Okulu  
**Genel Veli Toplantısı**  
**13:00 - 15:00 (2,3,4.sınıflar)**  
**15:30 - 17:30 (5,6,7.sınıflar)**

## GEÇEN HAFTANIN CEVABI

11:59

## ÖNEMLİ DUYURU

15 Kasım 2010 Pazartesi Günü Bayram Tatiline eklenerek Tatil ilan edilmiştir.

## ATATÜRK'ÜN MANEVİ KIZI ÜLKÜ ADATEPE ÖĞRENCİLERİMİZLE BİRLİKTEYDİ

Özel İstanbul Koleji'ni bir kez daha ziyaret ederek, öğrencilerimize Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini öğrenme fırsatını veren Ülkü Adatepe'yle birlikte bu anlamlı haftada. Ülkü Adatepe, öğrencilerimizle hem kısa bir röportaj yaptı, hem de onlara Atatürk'le ilgili sadece kendi ağzından duyabilecekleri bazı anılarını anlattı. Bu haftaki yazımızda, sizleri bu anılarla ve söyleşiyle baş başa bırakmak istiyoruz. İşte Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin ağzından kendi hayatı ve ATATÜRK..

Doğmadan ismini koymuş Atatürk benim. 9 aylıktan itibaren 6 yaşına kadar her yere Atatürk'le birlikte giderdim ben. Bu dönemde Atatürk'le birlikte yaşadım diyebilirim aslında. Atatürk'ten zor ayrılırdı beni, ağlardım. Atatürk'le birlikte olduğum zamanlarda çok usluydum ama diğer zamanlarda gerçekten yaramaz bir çocuktum. Atatürk benim yaramaz olduğuma inanmazdı çünkü onun yanındayken gerçekten çok usluydum. Atatürk'ü mahcup etmek istemezdim çünkü, bana inanıyor ve güveniyordu. Bir insana inanıp güvenirseniz onu mahcup etmemek için de elinizden gelen tüm çabayı gösterirsiniz. Atatürk de tüm Türk milletine her zaman inandığı ve güvendiği için bu kadar mücadele etti.

Atatürk'ü hiçbir zaman ders olarak okumamak gerektiğine inanıyorum ben. Onu kalbinizle, ruhunuzla anlamalısınız, çünkü Atatürk çocukları gerçekten çok seviyordu. Size bu güzel vatani ve korumanız için Cumhuriyet'i bıraktı. Sizler daha rahat yaşayın diye mücadele etti hep. Bugün bu cennet vatanda yaşıyorsak bu hep onun sayesinde. Size şöyle bir anımı anlatmak istiyorum. Bir gün Atatürk'le birlikte bir koyun sürüsü gördüm ve içlerinden bir kuzuyu Dolmabahçe Sarayı'na getirmek istedim. Atatürk bana izin verdi. Bir gün kahvaltıda kendisiyle sohbet ederken bana dönüp kuzumun nasıl olduğunu sordu. Ben de kuzuyu çok sevdiğimi ve ona çok güzel baktığımı söyledim. Atatürk ise bana

kuzunun zayıf ve üzgün görüldüğünü, bunun sebebinin de kuzunun anne babasından ayrı olması olduğunu söyledi. Beni kuzunun yerinin anne babasının yanı olduğuna ikna etmişti. Yani ben kendi kararım ile kuzunun saraydan gitmesi gerektiğini anlamıştım ve hemen o anda Atatürk'e kuzuyu anne babasının yanına götürmek istediğimi söyledim. İşte bu kısacık örnekte dahi, Atatürk'ün nasıl hiçbir zaman zor kullanmadan, insanların kendi iç değerlendirmelerini yaparak kararlar almaları gerektiği konusundaki tesviğine şahit olabilirsiniz. Ben daha küçük bir çocukken bile bu kararı hiç farkında olmadan kendim vermişim ve bunu da Atatürk sayesinde gerçekleştirmişim





Atatürk Savanora yatına geldiğinde gerçekten çok hastaydı. Onunla fazla oynayamadığım için çok üzüliyordum. Ankara'da ölmek istediğini söylüyordu devamlı, ama doktorlar yolculuk etmesine izin vermiyorlardı. Atatürk hastalığının çok ağırlaştığı zamanda da Dolmabahçe Sarayı'na getirilmek üzere Savanora yatından alınmıştı.

Türk milletinin kendisini bu kadar hastayken görmesini istemeyen Atatürk, bu düşünceyle gece yarısından sonra yattan saraya geldi. Karşılaşılan manzara şuydu. İğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık ve Ata'ya "Sen ölmeyeceğin yerine biz ölelim" diyen bir topluluk. Yüzünü görmek için birbiriyle yarışan insanlar. Atatürk bu manzara karşısında ağlamaktan kendini alamadı.

Bu hem sevinç hem de üzüntü gözyaşlarıydı aslında. Bana kendisini Gazi Orman Çiftliği'nde beklememi ve kendisi geldiğinde de birlikte dans edeceğimizi söylemişti Atatürk. Çok güzel dans ederdi.

Ben Ankara'da onu beklerken de İstanbul'da vasiyetini yazdı ve tüm varlığını milletine bıraktı. Türk Dil Kurumu gibi kurumlara bağışladı her şeyini. Ben 10 Kasım'a kadar hep Atatürk'ün gelmesini bekledim Ankara'da ve 10 Kasım'da da onu kaybettiğimizi anladım. Çok büyük bir sevgi ve güven duygusunu kaybetmişim o dönemde.

Fakat şuna inanıyor ve güveniyorum ki Atatürk'ü sizler yaşatacaksınız, sizler onu yaşatacak ve ölümsüzlüğünün devamını sağlayacaksınız. O sizlere bu cennet vatani bıraktı, sizler de buna layık birer Türk vatandaşı olarak yaşayacaksınız.."

Ve şimdi de Sayın Ülkü Adatepe'ye yönelttiğimiz bazı sorular ve cevaplarıyla baş başa bırakıyoruz sizleri..

**K. Atan:** "Atatürk ve Çocuk" denince akla gelen ilk isimsiniz. Atatürk'ü "çocuk gözüyle" birkaç kelimedede bize nasıl anlatırdınız?

**Ü.ADATEPE :** Atatürk benim annem, babam, arkadaşım, kısacası herşeyimdi.

**E. Sanlıman** Hayatınızı Atatürk'le tanışmadan önce ve sonra olmak üzere iki ayrı dönem gibi düşünürseniz, bu iki dönem arasında hayatınızda neler değişti sizce ?

**Ü.ADATEPE :** Atatürk'le birlikte olduğum zamanlarda kendime korkunç bir güvenim ve Atatürk'ün bana yaşattığı çok büyük bir sevgi yoğunluğu vardı. Kendimi her zaman çok mutlu hissediyordum. Atatürk'ü kaybettikten sonra kendimi çok yalnız hissettim.

Artık o güven ve sevgi duygusu yoktu hayatımda. Ama biraz daha büyüüp Atatürk'ün yüceliğini anladıktan sonra kendi kendime şu sözü verdim. " Hayır, Atatürk ölmedi, onu bizler yaşatacağız. "

**K. Atan:** Atatürk'ün manevi evladı olmak sizde nasıl bir sorumluluk duygusu yarattı



**Ü.ADATEPE :** Bir insana sevgini ve emeğini verdiysen o çocuk senin gerçek çocuğundur aslında.

İşte bu sebeple de esasen ben bu " manevi" kelimesini çok da fazla sevmiyorum. Sorunuza gelince, bu durum bana çok fazla şeyler kazandırdı.

**E. Sanlıman** Bizler Atatürk'ün mücadeleci ve kararlı yönünü çok iyi tanıyor ve biliyoruz. Manevi babanız olarak, Atatürk'ün çocuklarla olan ilişkisi hakkında bize neler anlatabilirsiniz? Kısacası, Atatürk'ün "çocuk tarafı" diyebileceğimiz yönü nasıldı?

**Ü.ADATEPE :** Bir çocuk olarak ben Atatürk'ün otoriter halini hiçbir zaman görmedim. Aslında

otoriter bir kişi olduğu halde, kendini şevkatele dinlendiren bir kişiydi aslında. Her zaman çok şevkatli, gururlu ve içten bir kişi olmuştur Atatürk.

**K. Atan:** Atatürk'le birlikte yaşadığınız en unutulmaz an neydi sizin için?

**Ü.ADATEPE :** Atatürk'le geçirdiğim her an unutulmazdı benim için.

**E. Sanlıman** Atatürk'ü tek kelimeyle ifade etmeniz istenseydi bu kelime ne olurdu sizin için?

**Ü.ADATEPE :** " Mükemmel". Atatürk'ü sevmeyen, onu anlamak istemeyen kişilerin birer vatan haini olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bunun başka hiçbir cevabı yok benim için.

**K. Atan:** Şimdi de sizi biraz daha yakından tanıyabileceğimiz bazı sorularımız olacak size. Çocukken ne olmak isterdiniz?

**Ü.ADATEPE :** Çocukken balerin olmak isterdim.

**E. Sanlıman** En büyük hayaliniz nedir?

**Ü.ADATEPE :** En büyük hayalim de Atatürk'ü tekrar görebilmek.

**K. Atan:** Favori kelimeniz nedir?

**Ü.ADATEPE :** Baba.

**E. Sanlıman** Son olarak, " Başarı" ve " mutluluk" kelimeleri sizin için ne ifade ediyor?

**Ü.ADATEPE :** İnsanların kendi mutluluklarını kendilerinin yarattıklarına inanıyorum ben.

Benim de kendimi çok mutsuz ve umutsuz hissettiğim zamanlar oldu ama kendi irademi kullandım ve bu durumları atlattım.

İnsanların sağlığı yerinde olduğu sürece mutlu olmak aslında çok zor değildir diye düşünüyorum

